

Lezing



September 2009



## Wie is de echte Kempische stad ?

zaterdag 24 oktober  
om 15.00 uur  
kasteel Le Paige, Nederrij

door **dr. J.- M. Goris**

In het kader van de herdenking van "800 jaar Herentals" organiseren de *Herentalse Geschiedkundige Kring*, *Davidfonds Herentals* en *Campinia Academica*, de Kempische afdeling van het Verbond van Vlaamse Academics, een lezing.

Bestuurslid dr. J.- M. Goris, Herentalse stadsarchivaris en secretaris van de Herentalse Geschiedkundige Kring, zal het hebben over de oude controverse tussen twee Kempische gemeenten. Voluit luidt de titel van de lezing immers :

*"Wie is de echte Kempische stad: Herentals of Turnhout ?  
Historische beschouwingen naar aanleiding van achthonderd jaar Kempische geschiedenis".*

Tijdens de lezing zal de spreker historisch gefundeerde argumenten naar voor brengen die de volgende thesis genoegzaam moeten ondersteunen, en hopelijk de discussie voorgoed zullen beslechten.

Vóór de Franse tijd stelde men zich niet eens de vraag of Turnhout dan wel Herentals de hoofdstad van de Kempen was. Immers in de Antwerpse Kempen was er maar één nederzetting die door de vorst, de hertog van Brabant, en door de andere volwaardige Brabantse steden feitelijk als stad werd erkend en herkend en dat was Herentals. Dat gebeurde ondermeer op de vergaderingen van de Staten van Brabant (een soort voorloper van ons huidig parlement) en op landjuweelwedstrijden van gilden en rederijkers of onderdelen ervan die voorbehouden waren voor de steden.

Als vrijheid hoorde Turnhout daar niet bij. De twist wie van de kleine steden na de hoofdstad Antwerpen op de bijeenkomsten van het markgraafschap Antwerpen de voorrang toekwam werd eeuwenlang uitgevochten tussen Lier en Herentals. Als vrijheid diende Turnhout voorrang te verlenen aan de steden Antwerpen, Lier en Herentals.

Na de lezing worden wij uitgenodigd op een receptie.

Vermits het aantal plaatsen in Le Paige beperkt is, verzoeken wij u uw aanwezigheid te willen bevestigen via e-post bij **marc.neefs@telenet.be**

of

telefonisch bij J.- M. Goris, (stadsarchief) **014/21.2800** tijdens de kantooruren.