

Lente-uitstap

Tongeren totaal

zaterdagmiddag 24 april 2010

Beste,

Wie in 2007 de zomerzoektocht van het Davidsfonds meemaakte, kon reeds vluchtig kennismaken met de oudste stad van België. Met deze lente-uitstap krijg je de gelegenheid om de stad aan de Jeker grondiger te verkennen.

Van het Romeinse Atuatuca Tungrorum zijn nog slechts enkele relictten terug te vinden, maar uit de rijke geschiedenis van de stad zijn heel wat bezienswaardigheden en monumenten tot ons gekomen. Wij bezoeken de historische kern binnen de oude middeleeuwse omwalling onder leiding van een gids : de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, de archeologische site, het stemmige begijnhof, het Agnetenklooster, de Moerenpoort...

Tongeren is wijd en zijd bekend om zijn Gallo-Romeins museum; in 2009 werd een uitbreiding in dienst genomen waarvan de moderne architectuur bijzonder geslaagd is. In het museum loopt momenteel de tijdelijke tentoonstelling **“Ambiorix, koning van de Eburonen”**. Ruim 600 topstukken brengen de hoogdagen van de Kelten opnieuw tot leven. De stukken zijn afkomstig uit gerenommeerde musea in België en buurlanden: rijke goudschatten, zwaarden, gebruiksvoorwerpen, gezichtsmaskers... De meeste objecten worden voor het eerst in België tentoongesteld.

Wij bezoeken deze tentoonstelling onder leiding van een gids. Na de tentoonstelling rijden wij door het bloesemlandschap naar Alden Biesen voor een avondmaal. In het Apostelhuis schuiven wij aan tafel aan voor het avondmaal (soep, vlees of vis, dessert ; 17 € zonder drank).



Het programma ziet er dus als volgt uit :

- 12.00 u. : Vertrek aan het Administratief Centrum te Herentals met eigen wagens. Wil bij inschrijving opgeven of je graag meerijdt met iemand of dat je eventueel zelf kan rijden.
- 13.15 u. Verzameling op parking “De Motten”, aan het zwembad.
- 13.30 u. : Start van de gegidste stadswandeling.
- 15.00 u. : Gelegenheid tot verfrissing in het cafetaria van het museum.
- 15.30 u. : Gegidst bezoek aan de tentoonstelling Ambiorix.
- 17.45 u. : Vertrek vanop parking “De Motten”.
- 18.00 u. : Facultatief avondmaal in het Apostelhuis op het domein Alden Biesen. Wil bij inschrijving opgeven of je hieraan wenst deel te nemen en dan ook te vermelden of je de vlees- (varkensgebraad) of visschotel (pollakfilet) kiest .
- 20.00 u. : Terugreis naar Herentals.

Prijs voor deze uitstap : leden : €11/€28 ; niet-leden : €13/€30. (Leden en toegangsgelden/met avondmaal). Wie meerijdt betaalt ter plaatse 5 € voor het vervoer.

Inschrijven bij onderstaande bestuursleden vóór **dinsdag 13 april**. Inschrijving definitief na storting van het verschuldigde bedrag op onderstaande rekening.

- Jeannine Beutels 014 / 215570 adv.beutels@scarlet.be
- Peter Pauwels 0475/384762 pauwels.peterj@skynet.be
- Liliane Van Herck 014 / 215854 lilianevanherck@myonline.be

“Hac victoria sublatus Ambiorix statim cum equitatu in Aduatucos...proficiscitur “

“In de wolken door deze overwinning, vertrok Ambiorix onmiddellijk met zijn ruitertij naar de Atuatuaci...”

De bello gallico V.38