

Chado - de weg van de thee

Japanse vorm van kunst - meditatie - gastvrijheid

Een bezoek aan het theepaviljoen in privé-tuin van Staf Daems

Woensdag 18 mei 2005

Om 14.00 u

Legreliestraat 176 2590 Berlaar-Gestel

Beste vrienden,

STAF DAEMS, kunstschilder en oud-leraar aan de Stedelijke Akademie te Herentals, bekwaamt zich reeds jaren in de Japanse cultuur: zowel kaligrafie als andere vormen van Oosterse kunstuitingen o.a. de Japanse theeceremonie.

Wij hebben de mogelijkheid om met het Davidsfonds deze vorm van kunst - meditatie en gastvrijheid mee te maken in een aangepast kader nl. zijn theepaljoen in de privé-tuin en krijgen daarbij onderricht volgens de Urasenke Traditie.

Volgens de grootste theemeester van Japan waren de belangrijkste doeleinden van de ija-no-joe (= lett.: warm water voor de thee): a) het eigen hart standvastig maken en op de juiste wijze optreden tegenover de medemens; b) het scheppen van harmonie met anderen en de omgeving; c) de zuivering van het hart door de inwerking van de reinheid en schoonheid van de omgeving; d) het bereiken van het geestelijk evenwicht noodzakelijk voor de verlichting. Alle bewegingen bij het betreden van het speciale theehuis en het bereiden, serveren en drinken van de thee zijn voorgeschreven.

Meer info kan U vinden op internet www.urasenke.or.jp

Deelname: 10 euro

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| Gelieve in te schrijven voor 10 mei | Hubert Vanooteghem | 014/216535 |
| | Hugo Van Cauwenberghe | 014/215574 |
| | Peter Pauwels | 014/217688 |

Na de theeceremonie kan U vrijblijvend een wandeling maken door het pittoreske dorp met zijn prachtig kasteel.