

Historisch- Culinaire stadswandeling

onder leiding van stadsgids Miel Blancquaert

woensdag 18 mei 2011

start : 17.00 uur aan de lakenhal

einde rond 21.00 uur

Beste,

Zelfs wie reeds vele jaren in Herentals thuis is kan nog aardig wat opsteken van een stadswandeling geleid door een ervaren gids.

We flaneren door Herentals onder de kundige leiding van stadsgids **Miel Blancquaert**. Hij weet op boeiende wijze wetenswaardigheden en anekdotes te debiteren bij monumenten, gebouwen en stadsgezichten waar wij dagelijks achteloos aan voorbijlopen. En we krijgen de gelegenheid om eens een kijkje te nemen in ruimtes waar we anders nooit komen, bv. de Bovenpoort.

Bovendien paren wij instructie aan degustatie. Tijdens de wandeling gebruiken we een aperitief, een soepje, een hoofdgerecht en een dessert in telkens een andere Herentalse afspanning. Kortom, een gezellige, leerrijke en smakelijke promenade in onze eigenste stad.

De prijs voor dit evenement is 32/34 €.(leden/niet-leden)

Je kan hieraan deelnemen door je aan te melden bij een van onderstaande bestuursleden en tevens je keuze voor het hoofdgerecht (steak met peperroomsaus, asperges met zalm of groentenlasagna) te laten weten. Het bedrag stort je dan op onze rekening (zie voettitel).

Jeannine Beutels	014 / 215570	adv.beutels@scarlet.be
Jef Haest	014/512582	jefhaest@hotmail.com
Hugo Van Cauwenberghe	014/215574	mia.wuyts@skynet.be