

Kunsthistorisch bezoek

zaterdag 28 februari 2009
Sint-Waltrudiskerk
Herentals
14.00 uur



Beste,

Onze, bijna 600 jaar oude, Sint-Waltrudiskerk is een pareltje van Brabantse hooggotiek, en qua architectuur vrij uniek in het historische Brabant. Maar ook de inhoud van deze kerk is meer dan het bezoeken waard. Zeker nu recent een aantal restauratie- en reinigingswerken zijn uitgevoerd.

Onder leiding van stadsgids **Mil Blanquaert** maken wij een kunsthistorische wandeling door de kerk.

Verschillende bouwelementen laten ons zien hoe afhankelijk de kerkbouw was van de economische welvaart van de stad. De verbondenheid met onze stad weerspiegelt zich in de wapenschilden die we her en der in de kerk terugvinden.

We ontdekken ook tal van kunstwerken in steen, hout en doek. De kerk bezit één van de rijkste verzamelingen schilderijen in Vlaanderen. Hiervan zijn er meerdere van de hand van het Herentalse schildersgeslacht Francken. Het pas gereinigde retabel van de HH. Crispian en Crispianus is een pareltje van Brusselse houtsnij kunst met oog voor het kleinste detail.

Ons bezoek zal doorspekt zijn met historische anekdotes met hier en daar een blik op de symboliek in de schilderijen, maar het wordt vooral een onderdompeling in een prachtig stuk erfgoed dat wij, Herentalsenaren, toch maar héél gewoon vinden.

We spreken af om 14.00 uur aan de zijingang (kant Kerkstraat) van de kerk. De rondleiding zal een tweetal uurtjes duren. We sluiten af met een gratis drankje in hotel "De Zalm" op de Grote Markt.

Leden betalen 2 euro (drankje inbegrepen) en niet-leden 3 euro (ook drankje inbegrepen)

Vermits aantal deelnemers beperkt is tot 20, graag vooraf een seintje bij Jef Haest (014/512582 ; jefhaest@hotmail.com) of Jeannine Beutels (014/215570 ; adv.beutels@scarlet.be)