

Daguitstap

Kunst en erfgoed in het Pajottenland

zondag 14 juni 2009

Beste vrienden,

In september 2006 verkenden een aantal leden het Pajottenland tijdens een zoektocht van het Davidsfonds in de Zennestreek. Toen werd besloten nog eens terug te keren naar deze pittoreske en interessante streek. Met de daguitstap van dit jaar wordt dit voornemen uitgevoerd en we hopen dan ook dat de voorgestelde activiteiten kunnen bekoren.

Het programma van ons bezoek is als volgt :



- 8.30 u. Vertrek met de bus aan de stadsbibliotheek, Gildelaan
- 10.00 u. Gegidst bezoek aan het **kasteel van Beersel**. Deze icoon van de streek, een waterburcht, is één van de weinige, goed bewaarde voorbeelden van middeleeuwse krijgsvaardigheid in ons land. De gids zal ook de huidige restauratiewerken toelichten.
- 12.30 u. Picknick in volkscafé "De Cam" in Gooik. Je kan je eigen picknick meebrengen maar je kan ook tegen schappelijke prijs een "boërenbouteram" of belegde broodjes krijgen.
- 13.15 u. Gegidst bezoek aan de **artisanale geuzenstekerij "De Cam"** met degustatie van dit typische bier.
- 14.30 u. Bezoek aan de beeldentuin en het atelier van **Koenraad Tinel** in de oude abdijhoeve Leysbroek in Galmaarden. Wij worden ontvangen door de kunstenaar en door Dirk Sturtewagen. Koenraad Tinel is gerenommeerd voor zijn monumentale beeldhouwwerken en zijn indringende tekeningen waarmee hij graaft in de mythen, sproken en oerverhalen van de mensheid. Hij vertelt ook over zijn boek met schilderijen "Scheisseimer" waarin hij, 74 jaar oud, het verschrikkelijke oorlogsverleden van zijn familie verwerkt.
- 16.30 u. Bezoek aan het museum **Felix De Boeck** in Drogenbos waar erfgoed en kunst hand in hand gaan in een kleine groene oase te midden van de drukte van de Brusselse rand. De site van het museum herbergt tevens de oorspronkelijke woning en boomgaard van de kunstenaar. Aan het begin van de jaren 1920 was Felix De Boeck één van de eerste modernistische kunstenaars in België. Hij combineerde het kunstenaarschap met de landbouwersstiel. Wellicht staan weinig kunstenaars zo sterk symbool voor spirituele waarden en maatschappelijk engagement als deze schilder-boer. Wij worden ontvangen door Herentalsenaar Raf Heylen die reeds enkele jaren zakelijk directeur is van dit museum. We bezoeken het museum met een gids.
- 18.30 u. Avondmaal in "De drie Fontein" op de markt van Beersel. Je hebt keuze tussen een 5-tal (streek)gerechten. (avondmaal is in prijs inbegrepen).
- 21.30 u. Terug in Herentals

Kostprijs : leden : 43 € ; niet-leden : 46 € (dranken niet inbegrepen)

Inschrijven vóór zaterdag 30 mei 2009 door aanmelding bij volgende bestuursleden en storten van de verschuldigde som op rekening 413-2091331-68 van Davidsfonds Herentals. Maximum 50 deelnemers.

Jeannine Beutels	014 / 215570	adv.beutels@scarlet.be
Peter Pauwels	0475/384762	pauwels.peterj@skynet.be
Jef Haest	014/512582	jefhaest@hotmail.com
Hugo Van Cauwenberghe	014/215574	mia.wuyts@skynet.be
Liliane Van Herck	014/215854	lilianevanherck@myonline.be
Hubert Vanooteghem	014 / 216535	hubert.vanooteghem@skynet.be