

Opera op het witte doek
I Vespri Siciliani van **Verdi**
Utopolis Turnhout
donderdag 24 november 2011
19.30 uur

Beste,

De digitale techniek biedt veel mogelijkheden.

Een ervan is het opnemen, op meer eenvoudige wijze en dus met minder kosten maar met uitstekende kwaliteit, van allerlei evenementen. Van deze kunnen we dan genieten, soms zelfs live, van uit de comfortabele luie zetel van een bioscoopzaal, op groot scherm, haarscherp en met perfecte geluidskwaliteit.

De laatste jaren staan de grote operahuizen toe dat hun producties op die wijze een groter publiek kunnen aanspreken. Wij gaan deze nieuwe mogelijkheid eens uittesten door het bijwonen van een opera die eerder zelden wordt uitgevoerd.

“I Vespri Siciliani” (De Siciliaanse Vespers) is een opera in vijf bedrijven uit 1855 van de Italiaanse componist Giuseppe Verdi. Meer bekende opera's van zijn pen zijn Nabucco, La Traviata en Aida.

De opera romantiseert een historisch gebeuren. In maart 1282 brak in Palermo een volksopstand uit tegen de heerschappij van de Franse heerser Karel van Anjou. Iedereen die het woord “cicero” niet correct kon uitspreken moest eraan geloven. Misschien haalde men daar bij de “Brugse Metten” 20 jaar later wel zijn inspiratie. De opstand betekende het eind van het Franse bewind op Sicilië.

Verdi was in de periode waarin hij de opera schreef op het toppunt van zijn loopbaan. In “I Vespri Siciliani” komen een welluidende klank op de voorgrond en ook een grote dominantie van het orkest met een uitvoerige en ambitieuze partituur.

De opname die wij bekijken is gemaakt in maart 2011 in het Teatro Regio te Turijn. In de voorstelling treden het koor en het orkest van het huis op in coproductie met de Noorse opera en ballet instelling uit Oslo.

De vertoning in Utopolis duurt ongeveer ?? uur. Er is een pauze waarin een drankje en een hapje is voorzien.

De voorstelling is voorzien van een ondertiteling.

Wij rijden met eigen wagens en vertrekken om 18.45 uur aan het Administratief Centrum.

Aanmelden graag bij een van volgende bestuursleden :

Jeannine Beutels	014/215530	adv.beutels@scarlet.be
Hugo Van Cauwenberghe	014/215574	mia.wuyts@skynet.be
Liliane Van Herck	014/215854	lilianevanherck@myonline.be

Prijs : 15 € ; 60-plussers : 12 €. Ter plaatse te betalen.

Wie meerijdt betaalt € 3 aan de chauffeur.

Noteer alvast in de kalender onze volgende activiteiten :

- Maandag 26 december 2011 : **“Nu zijt wellekome”** : Vlaanderen zingt Kerst in de Begijnhofkerk
- Zondag 22 januari 2012 : **“Toast literair”** Literaire brunch in hotel Karmel.