

## Namiddaguitstap

# Merksplas en Hoogstraten Vrijdag 29 september 2017

Beste vrienden,

Wij zoeken het voor deze namiddaguitstap niet ver.

De kolonie van Merksplas ligt in een merkwaardig landschap en heeft een boeiende geschiedenis. Binnen het domein ligt het gevangenis­museum dat we onder leiding van een gids bezoeken. Het museum bevindt zich in de landloperskapel en ontwikkelt twee verhaallijnen:

- “Straffen en misdrijven door de eeuwen heen”.  
Het ontstaan en de evolutie van het Belgisch gevangeniswezen, met aandacht voor de opvang van de landlopers en voor de evolutie van mensenrechten in gevangnissen.
- "Het leven zoals het was": Over de vagebondjes in de voormalige landloperskolonies in de Kempen.



Momenteel loopt er ook een tijdelijke tentoonstelling van film­posters van films met als thema “gevangenis”.

Dit wordt dus vast en zeker een boeiende ervaring.

Op een boog­scheut ligt Hoogstraten dat pronkt met een imposante kerk. De Sint-Katharinakerk is het derde hoogste kerkgebouw in België en een van de hoogste gebouwen in baksteen ter wereld. Ze werd in de zestiende eeuw gebouwd door een architect van de familie Keldermans. De toren werd in 1944 door het Duitse leger opgeblazen maar na de oorlog terug in vroegere glorie hersteld. We bezoeken het monument en haar interessant kunstpatrimonium onder leiding van een gids.

Afhankelijk van de tijdsbesteding kunnen we met de gids ook een kijkje gaan nemen in het mooie begijnhof.

Het programma van onze uitstap:

12.30 uur	Vertrek met eigen vervoer te Herentals op de parking van het Netepark aan de Vorselaarsebaan.
13.30 uur	Bezoek aan het gevangenis­museum. Duur ongeveer anderhalf uur. Een drankje is voorzien en inbegrepen.
15.30 uur	Bezoek aan de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten en eventueel het begijnhof. Duur ongeveer anderhalf uur.
17.00 uur	Vertrek naar Herentals.
18.00 uur	Terug in Herentals.

Kostprijs: 12€ ; houders van DF cultuurkaart of vrijetijdspas: 10 €.

Inbegrepen: toegangsgelden en gidsen.

Wie meerijdt betaalt 5 € rechtstreeks aan de chauffeur.

Inschrijven vóór maandag 25 september door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en storten van de verschuldigde som op de rekening van Davidsfonds Herentals.

Jeannine Beutels      014/ 215570      adv.beutels@scarlet.be  
Hubert Vanooteghem      014/216535      hubert.vanooteghem@skynet.be

### Voor de agenda:

Op vrijdag 13 oktober om 20.00 uur in de blauwe zaal van De Singel in Antwerpen organiseert Daan Esch een voorstelling met muziek van zijn boek “Stem”. Daan Esch is de zoon van ons DF-lid Walter Esch en jullie worden dan ook graag op deze voorstelling uitgenodigd. Je krijgt nog meer informatie in een later schrijven.