

## WOORDKUNST

# *Lof der Zotheid*

Een interpretatie door **Francis Verdoodt**

**Donderdag 10 maart 2005**

**Om 20u00**

**Lakenhal Grote Markt Herentals**

Francis Verdoodt leest voor uit de *Lof der Zotheid*, het merkwaardige meesterwerk dat **Erasmus** (1469 - 1536) oorspronkelijk in het Latijn schreef. Hij droeg het op aan zijn vriend Thomas Morus.

De zotheid hekelt het leven van haar tijd, maar eigenlijk van alle tijden.

Alle mensen hebben toch een tikkeltje zotheid ontvangen? Gelukkig, want daardoor wordt het leven een beetje draaglijker: voor jong en oud, voor vrouwen en mannen, voor alle rangen en standen.

Francis schetst een achtergrond, denkt luidop, stelt zich vragen en plaatst uitroepstekens van spot, van verbazing of ergernis.

**Niet te missen : Een boeiende interpretatie van de  
tijdloze klassieker  
van de grote humanist.**

Francis Verdoodt is zowat heel zijn leven professioneel met het woord bezig: als docent aan verschillende conservatoria, als presentator en verteller bij het toenmalige BRT3 en de jeugduitendingen van VRT-televisie, als voordrachtskunstenaar bij grote evenementen en concerten.

Hij is een van de meest befaamde voordrachtskunstenaars in Vlaanderen.

Toegangsprijs : € 6

Leden Davidsfonds en voorverkoop : € 5

Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden en op 014/216535.

