



Het India van mijn tante

Jeff Keustermans

woensdag 20 februari 2013
om 20.00 uur
in de Lakenhal te Herentals

Na haar studies voor verpleegster trad Dina Vinckx, geboren in 1936, in het klooster bij de “zusters van de Jacht” in Heverlee. In 1964, een jaar na haar ICM (Immaculati Cordis Mariae)-medezuster Jeanne Devos, vertrok ze naar de missies in India waar ze sinds 2007, en tot haar recente definitieve terugkeer eind 2012, verantwoordelijk was voor het internaat van de blindenschool in Chennai (Madras).

Waarom wilde een meisje van 17 studeren voor verpleegster om later als missionaris met de boot naar India te vertrekken?

Wat doet ze in afgelegen dorpjes tussen de armsten der armen?

Waaruit haalt ze voldoening?

Waarom mocht ze als blanke zuster niet drinken uit het theeservies van een rijke Indische familie?

Wat heeft de winkel ‘Dina Electricals’ in Zuid-India met haar te maken?

En hoe kijkt zij vijftig jaar na haar eeuwige gelofte terug op haar leven?

Zou ze alles opnieuw doen?

Jeff Keustermans (°1961) is advocaat in Brussel. In zijn vrije tijd schrijft hij over reizen. Zijn verhalen verschenen in *De Tijd*, *De Morgen*, *l’Echo*, *Milo* en *Grande*.

Sinds zijn tiende is hij geboeid door het missiewerk van zijn tante. Hij trok naar India en zocht haar op. Samen maakten zij de reis van haar leven. Het werd ook een verrijking van het zijne. Hij ontmoette in India niet Lakshmi Mittal, ook niet Naresh Goyal van Jet Airways, of Ratan Tata, de bedenker van de auto van 1.500 euro, maar tempelwachters, pottenbakkers, blinden, *akkas* en krotbewoners. Hij viel van de ene verbazing in de andere.

In zijn voordracht brengt Jeff Keustermans een persoonlijke getuigenis over de motivatie, de omstandigheden en de resultaten van het werk van zijn tante. Over wat haar dreef om als meisje het veilige kloosterleven in België achter te laten en het onbekende in te duiken. En over wat ze daar heeft opgebouwd en nalaat, nu dit tijdperk van missiewerk op z’n laatste benen loopt.

Jeff Keustermans schreef ook een boek over de jongste nog actieve Belgische ICM-zuster in India. Hij vertelt het verhaal van de ‘straffe’ vrouw Dina Vinckx, en toont, op een moment dat de Kerk worstelend met haar traditie haar weg zoekt naar de moderniteit, een andere erfenis van deze Kerk.

Het boek kan na de voordracht gekocht worden.

Inkom : DF cultuurkaart en vrijetijdspas : € 4

Anderen : € 5

De opbrengst komt ten goede aan de caritatieve werken in India.

