

## Lezing

# Ivo Hermans Spanje : stenen en wijn

**zondag 30 november 2008  
15.00 uur  
Zolderzaal Oud-Gasthuis, Nederrij**

Beste,

**Ivo Hermans** is al sinds zijn kindertijd in de ban van het land dat ons tweehonderd jaar omstrengeld hield: Spanje. Zijn fascinatie voor dit land is zeer breed : geschiedenis en landschap, bewoners en tradities, taal en muziek, gerechten en wijnen,...Hij schreef er verschillende boeken over.

In "*Duende : een bericht over Andalucía, flamenco en zigeuners*" (1998) toont hij zich als een begeistert kenner van de flamenco en in "*Arroz : een verhaal van de paella en haar vele varianten*" (2007) als een fijnproever van de Valenciaanse keuken.



Ooit trokken veel mensen uit de Nederlanden als kunstenaar, vakman of soldaat naar Spanje : de hispanoflamencos. In 1991 stichtte Ivo Hermans in Leuven "De koerier van Navarra", een kring rond de hispanoflamencogedachte en de Spaanse cultuur. De naam is een poëtische vrijheid rond de oude postdienst die Burgos in Spanje verbond met Brussel en die een symbool blijft van de band tussen Spanje en de Lage Landen.

Ivo Hermans onderhoudt ons op deze voordracht over zijn boek "**Maskers van de zon : een verhaal over wijn en stenen**" (2006).

Hij vertelt over de noordelijke wijnstroken van La Rioja, Penedès en Empordà en hun oeroude tradities. De streek is bezaaid met neolithische dolmens , stille getuigen in het landschap van vergane culturen. Hij beschrijft hoe de regio en de wijnbouw zich ontwikkelden sinds de Romeinse tijd en speurt er naar de invloed van de hispanoflamencos.

Een boeiend en dichtelijk verhaal, met historische en culturele elementen.

Om aan de sluiten bij de "week van de smaak" worden een drietal typische Spaanse wijnen uit de streek geproefd. Jan Vos zal ze kort voorstellen. De wijn zal na deze lezing iets anders smaken.

Toegangsprijs (inclusief wijn) : leden : 12 €  
niet-leden : 13 €

Inschrijving is nodig bij een van volgende bestuursleden,  
vóór 27 november :

Jeannine Beutels	014 / 215570	adv.beutels@scarlet.be
Peter Pauwels	0475/384762	pauwels.peterj@skynet.be
Hubert Vanooteghem	014 / 216535	hubert.vanooteghem@skynet.be

### De Standaard 15/10/06 over 'Maskers van de zon'

Een spirituele reis tussen dolmens en bodega's. De raadselachtige omkadering van de Spaanse wijngaarden had nog niemand in een boek beschreven.