

De Catharsis van de Katharen

De Nacht van de Geschiedenis

Dinsdag 27 maart 2007
Om 20.00 uur

Lakenhal Grote Markt
Herentals

Film & Lezing

door **Rik Geivers** en **Willy Vanderzeypen**

Voor de vijfde maal neemt Davidsfonds Herentals, in samenwerking met de Herentalse Geschiedkundige Kring, deel aan de Nacht van de Geschiedenis, een organisatie van het Davidsfonds. Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen worden op 27 maart lezingen, tentoonstellingen, wandelingen, discussies,... ingericht met als onderwerp geschiedenis. Daarmee zet het Davidsfonds in de verf dat geschiedenis een van zijn prioritaire werkingsgebieden is.

Sedert de thriller van Dan Brown (De Da Vinci Code –2004) en werken van op- en navolgers is de belangstelling voor esoterische onderwerpen een rage geworden. De Katharen duiken in deze legendes op als een mysterieuze sekte, behoeders van oude geheimen en verborgen schatten,... De sprekers van deze avond hebben echter niet op Brown gewacht, hun interesse in de religieus-politieke context van het Katharisme werd reeds vroeger gewekt. Beiden zijn lid van het Vlaamse studiecentrum Al Catars dat de Katharen, en ook de Occitaanse taal en cultuur, onderzoekt met liefde en passie. Maar dit ook doet met een strikt historisch-wetenschappelijke aanpak op basis van middeleeuwse documenten, sociologie en archeologie.

De avond start met de vertoning van een korte documentaire, gemaakt door amateur-cineast **Rob Van Soom** uit Lichtaart.

Het scenario is van de hand van historicus **Rik Geivers**, gewezen directeur van Sint-Jozefsdal, die sinds enkele jaren een zeer grote belangstelling voor het onderwerp aan de dag legt en een degelijke kennis heeft opgebouwd.

Aan de hand van de vragen die in de film worden opgeroepen gaat de spreker Rik Geivers in dialoog met een andere kenner **Willy Vanderzeypen**. Deze is de coauteur van een aantal recente boeken over de Katharen en aanverwante : Katharen in Europa (2004) ; De Tempeliers (2005) ; De Graalmythe (2006). Hij woont en werkt sedert 1998 in de Languedoc en is verbonden aan wetenschappelijke centra in Carcassonne en Toulouse.

De sprekers zullen ons inwijden in oorsprong, geloof, moraal, theologie, levenswijze,..van de Kathaarse ketterij en het hoe en waarom van de reactie van de rechtgelovige Kerk : prediking, kruistochten, inquisitie,..

Hun onderzoek leidt tot een reconstructie van het Kathaarse verhaal dat dwars staat op de geschiedschrijving tot 1965.

Kortom dit belooft opnieuw een boeiende nacht te worden.

Toegangsprijs : € 3 (niet-leden € 5)

