

Uitstap

Geel bezoeken is zo gek nog niet

Zaterdag 21 april 2007

Beste vrienden,

Wij nodigen U uit op een gezellige uitstap naar onze zusterstad Geel.

Geel, de Barmhartige Stede, geniet internationale bekendheid als bakermat van de gezinsverpleging van mentale patiënten en heeft hier een waardevol patrimonium aan overgehouden. Patrimonium dat we misschien te achteloos links laten liggen.

Wij bezoeken onder gidsbegeleiding :

- De **Sint-Dimpnakerk**.

Dit imposant laatgotisch gebouw bevat een aantal bezienswaardigheden (praalgraf Merode, grafstenen, retabels,...) en laat ons ook kennis maken met de Sint-Dimpna legende en –verering. Het is een prachtig voorbeeld van de demergotiek.



- Het **Gasthuismuseum**.

Dit werd in 2005 volledig vernieuwd en is een pareltje als museum. Het museum is gehuisvest in de 15de, 17de, 18de en 19de eeuwse gebouwen van het Oud Gasthuis van Geel en biedt een levendig beeld van het dagelijks gebeuren in het gasthuis en het leven van de Gasthuiszusters Augustinessen. Het museum herbergt ook kunstschaten uit Geelse kerken en kapellen: edelsmeedwerk, beeldhouwwerk en handschriften. Een bezoekje aan de goed beveiligde schatkamer vormt de apotheose.



Verloop van de uitstap :

- 14:00 uur : Afspraak aan de ingang van de kerk. (Sint-Dimpna plein)
Eigen vervoer af te spreken (bij mooi weer voor sommigen misschien met de fiets)
- 15:15 uur : Gelegenheid tot verfrissing in taverne Gasthuismuseum.
- 16:00 uur: Gasthuismuseum.
- 17:30 uur: Einde van de uitstap.

Kostprijs : leden : 5 euro ; niet-leden : 6 euro

Het aantal deelnemers is beperkt tot 25.

Inschrijven bij :

Jeannine Beutels	014 / 215570	adv.beutels@scarlet.be
Peter Pauwels	0475/384762	pauwels.peterj@skynet.be
Hugo van Cauwenberghe	014 / 215574	mia.wuyts@skynet.be

Voor de agenda
Vrijdag 18 mei : Lakenhal : politiek debat
Zondag 3 juni : stadsbezoek Gent