



My Life without Me

Wat zou je doen als je de lotto won?

Over die vraag denken we allemaal graag na. Je kan echter ook een andere vraag stellen Wat zou jij doen als je wist dat je nog maar een maand of twee te leven had?

Die vraag is lang niet zo leuk als de eerste, want ze dwingt ons na te denken over wat we écht belangrijk vinden in het leven. En daarover gaat het in My Life Without Me.



Als Ann, 23 jaar, gelukkig getrouwd en moeder van twee schattige kindertjes, volkomen onverwachts verneemt dat ze nog maar korte tijd te leven heeft, besluit ze niemand daarvan op de hoogte te brengen. In de plaats daarvan stelt ze een lijstje op van tien dingetjes die ze absoluut nog wil doen of meemaken, vóór het te laat is. Het lijstje verrast door z'n eenvoud. Ann is dan ook nooit rijkelijk bedeed door het leven. Toch bevat het lijstje één punt wat je niet zo direct zou verwachten...

Het gegeven van My Life Without Me leent zich uitstekend om er een tranentrekker van te maken. De sterkte van deze (Canadese) film uit 2003 is echter dat regisseuse **Isabel Coixet** nooit kiest voor valse sentimentaliteit. Net als haar grote voorbeeld, haar landgenoot Pedro Almodovar, maakt Coixet van Ann een vrouw die eerder bewondering dan medelijden opwekt. Bovendien zet actrice **Sarah Polley** een bijzonder sterke prestatie neer en maakt ze van Ann een mens van vlees en bloed.

De erg intimistische cameravoering met veel close-ups en een sfeervolle soundtrack doen de rest.

Kortom : My Life Without Me is een film voor wie van oprechte en ontroerende cinema houdt.

Toegangsprijs : Leden DF/Gezinsbond : € 5,5
Anderen : € 6

Volgende film : dinsdag 1 maart 2005
Memories of Murder
Een Koreaanse thriller