

Uitnodiging

Mondovino

Wereldwijd is de wijnbouw in volle omwenteling : nieuwe wijnlanden en wijnsoorten komen op de markt, in de Franse wijnbouw heerst volop crisis, de wijnconsumptie stijgt in sommige landen maar daalt in andere traditionele wijnlanden,....

Ook in de wijnbouw laat zich duidelijk de **globalisatie** van de handel voelen. Kleinere, traditionele wijnboeren worden uit de markt geprijsd of gedreven door internationale conglomeraten. De typische "terroir" heeft het moeilijk om het hoofd boven water te houden. De diversiteit van soorten en smaken dreigt te verdwijnen onder de uniformiserende marktdruk. De ziel van de wijn wordt verkocht voor een beurs zilverlingen.

De meer dan twee uur lange film is een destillaat van meer dan 500 uur opnames gedurende vier jaar opgenomen in wijnstreken van Bourgondië tot het Amazonegebied. De Amerikaanse regisseur Jonathan Nossiter belicht in deze gepassioneerde documentaire alle facetten van de problematiek van de wijnbouw. Hij is als wijnkenner en gediplomeerde keldermeester uitstekend thuis in het onderwerp.

Dit is geen langdradige tirade tegen de gevolgen van de globalisatie. Maar doorheen de genuanceerde portretten van en interviews met traditionele en industriële wijnboeren, handelaars, consultants en trendsetters (waaronder de legendarische wijncriticus Parker), krijgt de kijker een goed idee van de problematiek waarvoor de wijnbouw staat. De sympathie van de regisseur gaat duidelijk uit naar de ambachtelijke wijn, waarvan het karakter en het boeket onder commerciële druk dreigt te verdwijnen.

Door zijn thematiek sluit de film aan bij deze van Wereldtals, het mondiale solidariteitsgebeuren dat in maart en april in Herentals loopt

Toegangsprijs : Leden DF/Gezinsbond : € 5,5
Anderen : € 6

Ciné Lux Zandstraat
Dinsdag
12 april 2005
20.00 uur

