

Uitnodiging



25 februari, 2007



Die Grosse Stille

Als laatste film voor dit seizoen kozen we deze sfeervolle en indringende film over het dagdagelijkse leven in een Kartuizerklooster.

Na 15 jaar aandringen verkreeg de Duitse regisseur Philip Gröning toelating om "In diepe stilte" (2006) te filmen in het klooster La Grande Chartreuse. Wel moest hij alleen filmen, zonder kunstlicht en mocht er geen muziek of commentaar toegevoegd worden.

Het resultaat is een ongewone en verbluffende documentaire die reeds verschillende prijzen wegkaapte.

De film toont wat monniken ertoe over hebben om in een leven van stilte en ascese op zoek te gaan naar God. Het ingetogen ritme, de mooie beeldvorming en de aandacht voor het detail waarmee dit ongewone onderwerp gebracht wordt, wekken bij de kijker voldoende fascinatie om van deze wel erg lange film een belevenis te maken.

De film doet zijn titel eer : er wordt weinig of niet gesproken. Er is dan ook praktisch geen duiding of achtergrond informatie bij het leven en de beweegredenen van de monniken. Om hieraan te verhelpen hebben wij rond deze film volgende activiteit georganiseerd :

- Om 17.00 uur wordt in de zaal "Au Bain Marie"(De Zalm) een inleiding gegeven door de heer **Kris Wittevrongel**. Kris Wittevrongel is van opleiding musicus maar hij was van 1993 tot 1998 kartuizermonnik. Momenteel is hij algemeen secretaris van het Lemmensinstituut. Hij is dus uitstekend geplaatst om ons meer informatie te geven over ontstaan, doelstellingen en leefregels, spiritualiteit,... van deze authentieke orde. En zijn persoonlijke getuigenis zal zeker aanspreken.
- Om 18.00 uur is er dan gelegenheid tot het nemen van een broodmaaltijd met abdijsbrood, abdijskaas en een Westmalle of een glas wijn.
- Om 19.30 uur wordt de film geprojecteerd ; deze duurt 160 minuten, vandaar dat we iets vroeger starten dan het normale aanvangsuur van de filmvertoningen.

Voor deze activiteit dien je wel op voorhand te reserveren bij onderstaande bestuursleden, vóór 14 maart.

Toegangsprijs : leden DF en Gezinsbond : **14 €**

Anderen : **16 €**

Er blijft de mogelijkheid om alleen de film bij te wonen (leden 6 € ; anderen 7 €) maar ook hiervoor dien je wel te reserveren.

Wij hopen U op deze buitengewone activiteit te mogen ontmoeten.

Jeannine Beutels	014 / 215570	adv.beutels@scarlet.be
Jef Haest	014 / 512582	jefhaest@hotmail.com
Peter Pauwels	0475/384762	pauwels.peterj@skynet.be
Hugo van Cauwenberghe	014 / 215574	mia.wuyts@skynet.be
Hubert Vanooteghem	014 / 216535	hubert.vanooteghem@skynet.be

Ciné Café Zandstraat
Zondag
18 maart 2007
19.30 uur.



**Als stilte de muziek
is van de ziel, dan is
de regisseur erin
geslaagd die te laten
"horen" in zijn
documentaire**
De Morgen