

Uitnodiging



23 januari, 2007



The World's Fastest Indian

Nee, The World's Fastest Indian is geen rappe roodhuid, maar een Indian Scout Motorcycle. De Nieuw- Zeelandse motorgek Burt Munro (1899 – 1978) kocht zo'n brommer in 1920, en na jaren geduldig sleutelen had hij het ding zo opgedreven, dat hij dacht dat hij de snelste motorfiets ter wereld had. Of dat waar was, kon hij enkel maar met zekerheid weten als hij het absolute maximum uit z'n motor kon persen, en daarvoor moest hij naar de zoutvlakte van Bonneville in de Amerikaanse staat Utah. In 1967 had Munro eindelijk genoeg geld bijeengeschaapt om de reis te betalen, en kon hij op z'n 68^{ste} de proef op de som maken...

Ciné Café Zandstraat
Dinsdag
13 februari 2007
20.00 uur.



The World's Fastest Indian brengt het (geromantiseerde) verslag van de trip van Munro naar Amerika. De film richt zich echter niet enkel tot motorfreaks die geïnteresseerd zijn in de persoon van Burt Munro. Behalve een biopic is The World's Fastest Indian immers ook een zeer geslaagde kruising tussen een roadmovie en een voel-je-goedfilm. De rol van Burt Munro wordt briljant vertolkt door **Anthony Hopkins**. Volgens insiders zou Hopkins de maniertjes van de echte Munro tot in het kleinste detail imiteren. Belangrijker is echter dat hij een personage neerzet waar je enkel maar sympathie voor kan hebben. Munro is een man met een heel eenvoudige levensvisie waarin geen plaats is voor cynisme. Hij doet geen vlieg kwaad, en verwacht hetzelfde fatsoen van zijn medemens.

Het tempo van de film ligt hoog en de finale is uitermate spannend. Van de regisseur Roger Danaldson kregen wij in het filmforum ook reeds de thriller "Thirteen days" (over de Cubacrisis) te zien.

Kortom: The World's Fastest Indian was zeker niet de grootste en belangrijkste film die het voorbije jaar in de bioscoop te zien was. Het was echter wel de leukste. Cinema met een hart, en het perfecte antgift tegen de verzuring van het tijdsclimaat.

Inleiding door Herwig Laenen.

Toegangsprijs : Leden DF/Gezinsbond : € 5,5
Anderen : € 6,5

Volgende film
"Die Grosse Stille"
Zondag 18 maart 2007
Om 19:30 uur

Voorafgegaan door een introductie om 17:00 uur over Kartuizer leven en werken en een broodmaaltijd (abdijkaas en trappist) .