

## Literaire wandeling

# Elsschot achterna

**zaterdag 11 september 2010**  
**Antwerpen**



Dit jaar wordt in Vlaanderen de schrijver Willem Elsschot (1882-1960) herdacht naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden. Vooral in Antwerpen, zijn geboorte- en thuisstad, worden heel wat literair getinte activiteiten op touw gezet. We gaan zelf ook een kijkje nemen.

- Wij maken een literaire wandeling rond de figuur van Elsschot onder leiding van gids Jean Emile Driessens. We starten aan het standbeeld van de schrijver op het Mechelse Plein. In het socio-cultureel centrum Elzenveld brengt de gids fragmenten uit de werken "Tsjip", "De leeuwentemmer", "De verlossing", en enkele gedichten, brieven en getuigenissen in een intimistische sfeer vol herinneringen aan de schrijver. Daarna volgt een stadswandeling vol verhalen die eindigt in het stamcafé van Elsschot : "De Quinten Matsijs".
- In het AMVC Letterenhuis maken we kennis met Elsschot als schrijver, zakenman, bohemien en Antwerpenaar. Voor de tentoonstelling "**Dicht bij Elsschot**" wordt geput uit het Elsschot archief dat de Vlaamse Gemeenschap en de stad Antwerpen in 2009 verwierven . Behalve het verhaal van zijn leven en zijn taal zal de tentoonstelling ook een tijdsbeeld schetsen, zodat zijn romans meer reliëf krijgen. Beelden van de Antwerpse haven, zoals die er uit zag in de tijd van "Het dwaallicht", bijvoorbeeld. Ook info over de politieke situatie van na de oorlog en reclamemateriaal van de bedrijven waar Elsschot voor werkte.

De namiddag ziet er als volgt uit :

12.15 u.	We nemen de trein in Herentals. In Berchem nemen we tram 8.
13.00 u.	Vertrek van de wandeling aan het Mechelse Plein. Afspraakpunt voor wie op een andere wijze naar Antwerpen komt.
15.15 u.	Einde van de wandeling ; verfrissing in De Quinten Matsijs. Wandeling naar het Letterenhuis.
15.45 u.	Tentoonstelling in het Letterenhuis. Het Letterenhuis is open tot 17.00 uur
17.00 u.	Wij nemen tram 10 naar het centraal station en om 17.20 u. de trein naar Herentals.
17.56 u.	Aankomst in Herentals

Kostprijs : 11€/persoon (wandeling, tentoonstelling, drankje, ~~tam~~ ; treinreis niet inbegrepen ; 9 € voor wiegratis met de tram reist).

Het aantal deelnemers is beperkt tot 20.

Inschrijven kan bij een van volgende bestuursleden, vóór maandag 6 september :

Jeannine Beutels	014 / 215570	adv.beutels@scarlet.be
Peter Pauwels	0475/384762	pauwels.peterj@skynet.be
Hubert Vanooteghem	014 / 216535	hubert.vanooteghem@skynet.be

Een interessante gelegenheid om iets meer te weten over leven en werk van deze onvolprezen prins van de Nederlandse Letteren.