

Lente-uitstap

Diest aan de Demer

zaterdagmiddag 18 april 2009

Beste,

Het is meer dan 20 jaar geleden dat wij als afdeling dit Hagelandse stadje, dat net zoveel inwoners telt als Herentals, met een bezoek vereerden. Tijd dus om er met hopelijk mooi lenteweer nog eens neer te strijken. Diest herbergt immers binnen zijn beperkte omwalling tal van historische bezienswaardigheden. Geschiedenis zal dan ook het aandachtspunt zijn tijdens deze uitstap.



Diest noemt zich graag "Oranjestad"; verschillende telgen uit het huis Oranje-Nassau waren immers Heer van Diest. Een gegidste wandeling brengt ons langs versteende getuigenissen van deze periode.

Diest is ook altijd een vestingstadje geweest. De laatste omwalling dateert van na de Belgische onafhankelijkheid en moest ons land beschermen tegen invallen van onze noorderburen. Een belangrijk gedeelte van dit imposante bouwwerk is bewaard gebleven en grotendeels door de natuur terug ingenomen. Met een gids wandelen we over de verweerde stadsvesten en door de oude stadspoorten.

Na het stadsbezoek bieden we facultatief de mogelijkheid van een avondmaal in het typische kader van het "Gasthof 1618" in het Begijnhof. Voor ongeveer 18 € biedt de kaart een keuze van Diestse streekgerechten (Diesterse stoverij, winterhammetje met graanmosterdsaus, konijn op Diestse wijze) of een visschotel (zalmforel in botersaus). En men schenkt er ook het lokale bier Loterbol. Graag je keuze speciëren bij inschrijving.

Het programma ziet er dus als volgt uit :

- 12.30 u. : Vertrek aan het Administratief Centrum te Herentals met eigen wagens.
Wil bij inschrijving opgeven of je graag meerijdt met iemand of dat je eventueel zelf kan rijden.
- 13.30 u. : Start van de wandeling "Diest Oranjestad".
- 15.30 u. : Gelegenheid tot verfrissing in een gezellige afspanning.
- 16.00 u. : Start van de wandeling langs de stadsvesten. Hiervoor zijn goede wandelschoenen geen overbodige luxe.
- 17.30 u. : Kuieren in het Begijnhof.
- 18.00 u. : Facultatief avondmaal in Gasthof 1618.
Wil bij inschrijving opgeven of je hieraan wenst deel te nemen.
- 20.00 u. : Terugreis naar Herentals.

Prijs voor deze uitstap : leden : 5 € ; niet-leden : 6 €. (gds en toegangsgelden).

Wie meerijdt betaalt 5 € voor het vervoer.

Inschrijven bij onderstaande bestuursleden vóór maandag 6 april 2009.

- Jeannine Beutels 014 / 215570 adv.beutels@scarlet.be
- Peter Pauwels 0475/384762 pauwels.peterj@skynet.be
- Liliane Van Herck 014 / 215854 lilianevanherck@myonline.be

o o o o o o

Reislustige leden kunnen alvast de datum noteren van onze jaarlijkse daguitstap. Dit jaar trekken we op **zondag 14 juni** met de bus naar het Pajottenland. Op het programma ondermeer : het kasteel van Beersel, een artisanale brouwerij en het museum Felix de Boeck.