

# Gekonfijte taalkronkels

donderdag 18 november  
om 20.00 uur  
Tuinzaal 't Hof Herentals



*Culinaire taalmysterieën  
opgehelderd*

door **Carine Caljon**

Eten & drinken, daar geniet iedereen van, maar weten we ook waar benamingen van ingrediënten & gerechten vandaan komen en waar ze echt voor staan?!

Een voorsmaakje:

- Hoe slopen termen als *koffie*, *sinaasappel* en *chocolade* ons Nederlands binnen?
- Wat is de eigenlijke betekenis van *kaviaar*, *mayonaise* of *spaghetti*?
- Wist je dat woorden van bij ons, bv. *kok* en *maatje*, in andere talen opduiken?
- Waarom zijn *basiel-* en *koningskruid* synoniemen voor *basilicum*?
- Wat hebben *krenten* en *parmezaan* gemeen?
- Naar wie zijn *afrodisiacum*, *bloody mary* en *caesarslaatje* genoemd?
- Iedereen weet inmiddels wat *ceviche*, *mozzarella* en *spareribs* zijn; ken als eerste hun opvolgers *tiradito*, *scamozza* en *tonkatsu*!
- Eten Vlamingen en Nederlanders heus hetzelfde bij *karbonade* of *chipolata*? Wees op je hoede met "valse vrienden" - niet alleen met onze noorderburen!
- Wat zijn 'bollebuuf', 'piksossis', 'sjiekongs' en 'ringeloten'?

In de **Week van de Smaak** nodigden we, in samenwerking met Markant (Netwerk van ondernemende vrouwen) Carine Caljon uit om ons wegwijs te maken. Zij studeerde geschiedenis, is al meer dan 25 jaar met talen bezig, en vooral, zij behaalde een koksdiploma. Zij toert gans Vlaanderen rond met taalcauseriën en oogste in 2007 samen met Dirk Denoyelle algemeen succes met de vrolijke taaltournee "De Babylonische spraakverwarring"

Bij een hapje en een drankje proeven we van haar taalkronkels.  
Inkom : € 5

Graag een seintje als je kan komen luisteren aan een van onderstaande bestuursleden :

Jef Haest	014/512582	jefhaest@hotmail.com
Peter Pauwels	0475/384762	pauwels.peterj@skynet.be
Hugo Van Cauwenberghe	014/215574	mia.wuyts@skynet.be
Liliane Van Herck	014/215854	lilianevanherck@myonline.be
Hubert Vanooteghem	014/216535	hubert.vanooteghem@skynet.be