

Toneel



Bezonken Rood

Bourlaschouwburg
Woensdag 10 januari 2007
20:00 uur

Regie : Guy Cassiers

Naar het gelijknamige boek uit 1981
van Jeroen Brouwers

Bezonken Rood is een rouwzang op de gestorven moeder en een herinnering aan de Jappenkampen tijdens wereldoorlog II.

Guy Cassiers enceneerde dit harde en tegelijkertijd ontroerende verhaal 'over de onmogelijke herinnering en het evenzo onmogelijke vergeten' met Dirk Roofthoof in een glansrol.
Peter Missotten van De Filmfabriek tekende voor het indrukwekkende decor.

Deze voorstelling werd vorig seizoen gecreëerd bij het Rotterdamse ro theater en was toen al even te gast in de Bourlaschouwburg. Het speelde telkens voor een uitverkochte zaal.

Wij beschikken over 20 rang A kaarten voor deze voorstelling ; prijs per kaart : 12 € (65 + : 9 €)

Je kan jouw kaarten reserveren bij een van de onderstaande bestuursleden.

Eigen vervoer maar bij belangstelling kunnen we minibus inschakelen (kosten : 8 € per persoon) ; laat maar iets weten bij reservatie.

Tot in het nieuwe jaar.

Jeannine Beutels
Jef Haest
Peter Pauwels
Hugo van Cauwenberghe
Hubert Vanooteghem

014 / 215570
014 / 512582
0475/384762
014 / 215574
014 / 216535

adv.beutels@scarlet.be
jefhaest@hotmail.com
pauwels.peterj@skynet.be
mia.wuyts@skynet.be
hubert.vanooteghem@skynet.be