

Brussels Drieluik

Zaterdag 22 april 2006



Beste vrienden,

Wat dacht je van volgende uitstap die het culturele met het pittoreske en het culinaire combineert ?

- 13u30:** Bezoek aan de tentoonstelling **Théo Van Rysselberghe** in de Bozar.
Deze Gentse neo-impressionistische schilder van zeer toegankelijke landschappen en portretten geniet een wereldfaam. Met zijn fijnzinnige verftoetsen en subtiel kleurspel voerde hij het pointillisme ten top.
Prijs groepsticket : 7 €. (leerkrachten : 3,5 €)
- 16u00:** Voorstelling in Poehenellen theater Toone. (Kleine Beenhouwersstraat)
Deze typisch Brusselse tegenhanger van de Poesje in Antwerpen is zeer bekend maar daarom nog niet zo dikwijls bezocht.
Zij spelen voor ons in 't Brussels Vloms ons het **passiespel** door Michel de Ghelderode speciaal voor het poppentheater geschreven.
Prijs : 10 € (60+ : 7 €)
- 18u00:** We gaan een kleinigheid eten en iets lekkers drinken in een typisch Brusselse gelegenheid. Stoemp met saucis, Marollse balletjes of een boterham "geaccompagneerd" door een Faro of Geuze (ongeveer 10 €).

Vermits alles zich bevindt op wandelafstand van het Centraal Station in Brussel lijkt de trein het meest aangewezen en het goedkoopste (5,8 € ; 65+ : 4 €) vervoermiddel. Vertrek om 12.15 uur in Herentals, aankomst Brussel Centraal om 13.04 uur. Terug om 19.41 of 20.41 uur vanuit Brussel. Met eigen vervoer kan ook, we spreken dan af aan de Bozar of, voor wie alleen zou geïnteresseerd zijn in Toone, ter plaatse. Vermelden bij inschrijving.

Gelieve te reserveren (de plaatsen bij Toone zijn beperkt) vóór 8 april bij een van de bestuursleden.

Veel groeten

Jeannine Beutels	014 / 215570	adv.beutels@scarlet.be
Jef Haest	014 / 512582	jefhaest@hotmail.com
Peter Pauwels	0475/384762	pauwels.peterj@skynet.be
Hugo van Cauwenberghe	014 / 215574	
Hubert Vanooteghem	014 / 216535	hubert.vanooteghem@skynet.be