

*Als plots sterke liefde in rouw overslaat,
Als ogen nooit drogen, als er niets meer bestaat,
Dan blijkt doorheen je tranen, heel eventjes maar,
Een lichtje te glanzen, ver verwijderd, maar klaar.*

Omringd door ons aller liefde is zacht van ons heengegaan

DE HEER

Eugeen DANEELS

Echtgenoot van Mevrouw Maria STAPPAERTS

Geboren te Turnhout op 24 juni 1918 en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te Herentals op 14 augustus 2004, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Oud-Strijder 1940 - 1945

Lid van de N.S.B.

Erelid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia te Herentals

Lid van de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden.

Dit melden u :

Maria STAPPAERTS,

zijn echtgenote ;

Andre en Cecile DANEELS - HELLEMANS,

Rita DANEELS,

Paul en Anne DANEELS - DE BOECK,

Jo en Ann OOSTVOGELS - DANEELS,

zijn kinderen ;

Roel en Katrien RUTTENS - DANEELS, Emma en Arne,

Wim en Annelies MICHIELS - DANEELS,

Marit DANEELS en vriend Wolf,

Lisbet DANEELS en vriend Wouter,

Eleen DANEELS,

Katrijn OOSTVOGELS,

Marlies OOSTVOGELS,

Selien OOSTVOGELS,

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

zijn zuster, schoonzusters, neven en nichten ;

de families DANEELS, STAPPAERTS, PROOST en VAN LOOY.

Bijzondere dank aan Dr. Heylen en het personeel van de Afdeling Inwendige van het A.Z. Sint-Elisabeth voor de goede zorgen.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling, bij te wonen in de kerk van Sint-Waldefrudis te Herentals op **vrijdag 20 augustus 2004 om 10 uur.**

Bijeenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

Gebedswake op donderdag 19 augustus om 18.40 uur in dezelfde kerk, waarna een laatste groet kan gebracht worden in het Funerarium van Marcel Daneels, Nederrij 15 te Herentals.

Rouwadres : Herenthoutseweg 79, 2200 Herentals