

De Nacht van de Geschiedenis

Voordracht

“Bruegel in zijn hemd gezet”

Walter Van den Branden

dinsdag 22 maart 2016

Lakenhal Grote Markt Herentals

19.30 uur

Het thema van de 14^{de} Nacht van de Geschiedenis is “smaak” in de meest uiteenlopende betekenissen van het woord. Op die avond kan je op zo'n 200 plekken, en dus ook in Herentals, smaakvolle geschiedenis beleven.

In samenwerking met Gezinsbond Herentals en met de steun van Vorming Plus Kempen nodigden wij Walter Van den Branden uit voor een niet alledaagse lezing.



Walter Van den Branden is afkomstig uit de Antwerpse Kempen. Hij studeerde Moderne Geschiedenis aan de Universiteit van Gent. Hij was medestichter van de Lilse Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” en verdiepte zich in de Kempense sagen en legenden. Hij is conservator van het Provinciaal Molencentrum Mola te Wachtebeke.

Met Walter Van den Branden schuimen we de Kempense feesttafel af vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw. Hij vertelt ons honderduit over wat als typische Kempense lekkernij wordt beschouwd: beuling, frikadellen, spijs, rijstap, pruimentaart en kriekenbier,...

Het blijkt dat onze voorouders meestal alleen maar konden dromen van wat er op de feestdis werd opgediend.

Maar wij zorgen tijdens de lezing voor een viertal proevertjes en schenken een typisch streekbier.

Wij hopen je te kunnen verwelkomen op deze nacht met smakelijke geschiedenis. Een lezing om letterlijk en figuurlijk de vingers en duimen af te likken.

Inschrijven vóór 18 maart vereist bij een van onderstaande bestuursleden:

Haest Jef 0472/461449

jefhaest@hotmail.com

Beutels Jeannine 014/215570

adv.beutels@scarlet.be

Vanooteghem Hubert 014/216535

hubert.vanooteghem@skynet.be

Storten is niet nodig, er wordt ter plaatse betaald.

Toegangsprijs: € 5 ; vrijetijdspas: € 4.

De hapjes zijn inbegrepen, het biertje is te verkrijgen tegen kostprijs.