

De Nacht van de Geschiedenis

Gegidst bezoek

“De slag der zilveren helmen”

dinsdag 25 maart 2014
om 18.00 uur

De twaalfde Nacht van de Geschiedenis staat, hoe kon het anders, in het teken van de eerste wereldoorlog. Op meer dan 200 plaatsen in Vlaanderen organiseert het Davidsfonds een activiteit met als hoofdthema “ Het dagelijks leven tijdens WO I”

Herentals heeft gelukkig, anders dan Herselt en Retie , niet te veel geleden onder de inval van de Duitse troepen. En ook tijdens de bezetting zelf zijn niet veel markante zaken aan te halen.

Maar niet ver hiervandaan, in het Limburgse Halen, kwam het op 12 augustus 1914 tot een beroemd treffen : het laatste groot gevecht op ruitersdivisie niveau en de enige Belgische overwinning op Duitse troepen tijdens WO I zonder hulp van geallieerden. De veldslag zou de vaderlandse geschiedenis ingaan onder de naam “De slag der zilveren helmen”.

Wij brengen een bezoek aan het pittoreske museum dat ter plaatse werd ingericht.



- 18.00 uur Vertrek met de bus aan het Archief.
- 19.00 uur Historische situering van de slag door een gids aan de hand van een 30 m² grote maquette in het museum.
- 20.00 uur Vrij bezoek aan het museum .
- 20.30 uur Bezoek aan het nabijgelegen oorlogskerkhof.
- 20.45 uur Vertrek van de bus naar Herentals.
- 21.30 uur Drankje en hapje in de Gildekamer in het Begijnhof. Dankzij sponsoring kunnen wij het Omer bier aanbieden (voor wie geen bier lust is er wijn).

U kan voor deze uitstap inschrijven bij volgende bestuursleden, vóór 20 maart.

Gust Gepts	0479/656850	gust.gepts@telenet.be
Jeannine Beutels	014/215570	adv.beutels@scarlet.be

Deelname : 19 € (cultuurkaart Davidsfonds en Vrije Tijdsplas : 17 €).
Vooraf te storten op onderstaande rekening (zie voettitel).

Mededeling

Vocaal Ensemble Markant, dat reeds meerdere keren graag zijn medewerking verleende aan “Vlaanderen zingt Kerst”, organiseert :

Toast Markant

Zaterdag 22 maart 2014

20.00 uur feestzaal Sint-Jozefscollege

Zij brengen een muzikale liefdesverklaring aan culinaire geneugten waarop ook drinkliederen van vroeger en nu niet zullen ontbreken.

Toegangsprijs : 15 € (inclusief aperitief en hapjes.)

Reservatie : 014/217671 of tickets@ensemblemarkant.be