

# De Nacht van de Geschiedenis

## Film en Lezing : "Feest in Herentals"

dinsdag 22 maart 2011  
om 20.00 uur  
Lakenhal Grote Markt Herentals

Voor de negende maal neemt Davidsfonds Herentals, in samenwerking met de **Herentalse Geschiedkundige Kring**, deel aan de Nacht van de Geschiedenis, een organisatie van het Davidsfonds. Er vinden op die avond ongeveer 200 historische activiteiten plaats rond het thema "Feest".

De Nacht van de Geschiedenis is meer dan een avondje geschiedenis. Hij breekt mee de lans voor het behoud van de Vlaamse feestcultuur. De Nacht van de Geschiedenis ondersteunt dit jaar "Feestelijk Vlaanderen", een project van Volkskunde Vlaanderen dat de Vlaamse feestcultuur in kaart brengt.

Naar aanleiding van deze Nacht van de Geschiedenis geeft Davidsfonds een boek uit "Tradities" dat op de avond zelf tegen de verminderde prijs van 20 € te koop is (handelswaarde 24,95 €). In het boek brengt fotograaf Nick Hannes tradities in beeld. Zijn foto's tonen de levendigheid en diversiteit van tradities in Vlaanderen. De inhoudelijke bijdragen van Volkskunde Vlaanderen vzw, Marcel Van den Berg, Katrijn D'hamers en Rik Torfs geven informatie over de achtergrond en de betekenis van tradities vandaag.

Voor deze avond gingen wij op zoek naar films uit de vorige eeuw over feestelijk gebeurtenissen en toestanden die verband houden met Herentals. Hoofdbrok vormt een film over de historische optocht in Herentals in 1948 naar aanleiding van de herdenking van de Boerenkrijg van 1798. Het gedigitaliseerde filmmateriaal wordt geprojecteerd en geduid.

Stadsarchivaris **Jan Goris** zal een korte lezing geven over de figuur van "meester" Jozef Laureys (1891-1971). Deze idealistische duivel-doet-al was uitgever van tijdschriften, stichter van een Kempisch heimatmuseum in de Koppelandstraat, en oprichter van een jeugdherberg voor jongens in de Nonnenstraat en voor meisjes aan 't Meulenvan op de Watervoort. Hij was inrichter van het Kempisch Landjuweel met optochten, wedstrijden voor zangkoren en compositiewedstrijden, inrichter van de Kempische Kunsttag met tentoonstelling en toneelvoorstelling en organisator van Boerenkrijg herdenkingen.



Toegangsprijs :           bij aankoop boek "Tradities" : gratis  
leden :                   € 4  
niet-leden :           € 6