

De Nacht van de Geschiedenis

Lezing : "Het hoogaltaar van de Sint-Waldetrudiskerk"

Door : **Ann Biebuyck** : De restauratie van het hoogaltaar.

Jan Cools : De Trinitariërs en de Broederschappen van de Heilige Drievuldigheid : een avontuurlijke reis van de slavenmarkt van Algiers tot de kerk van Lapscheure.

**dinsdag 23 maart 2010
om 20.00 uur
Sint-Waldetrudiskerk Herentals**

Voor de achtste maal neemt Davidsfonds Herentals, in samenwerking met de **Herentalse Geschiedkundige Kring**, deel aan de Nacht van de Geschiedenis, een organisatie van het Davidsfonds. Op bijna 200 plaatsen in Vlaanderen worden op 23 maart 2010 lezingen, tentoonstellingen, wandelingen, discussies, filmvertoningen... ingericht met als onderwerp "Geschiedenis".

Het hoogaltaar van de Sint-Waldetrudiskerk werd in 2009 op deskundige en schitterende wijze gerestaureerd.

Mevr. **Ann Biebuyck**, verantwoordelijke voor de restauratie, beschrijft de wijze van reiniging en behandeling van het hoogaltaar, de problemen die zich daarbij voordeden, vondsten en vaststellingen die meer informatie opleverden over de geschiedenis van het altaar... Zij is een zelfstandige restauratrice uit Gent en heeft in Herentals reeds heel wat verwezenlijkt. Ze restaureerde de muurschilderingen van het koor van de Begijnhofkerk en in de Sint-Waldetrudiskerk reinigde ze ondermeer het meubilair, de schilderijen en de beelden waaronder ook het retabel van Crispinus en Crispinianus.



De thematiek van het hoogaltaar is weinig gekend maar blijkt daarom niet minder boeiend te zijn. Historicus **Jan Cools**, oud-leraar van het Sint-Jozefscollege en levend repertorium van de historische bouwkunst in Herentals, heeft er een studie aan gewijd en presenteert zijn interessante bevindingen. Hij is bekend om zijn expertise in het bouwkundig erfgoed van Herentals en speelde een cruciale rol bij de restauratie van de Begijnhofkerk. De cultuurraad kende hem de cultuurprijs 2008 toe voor zijn grote verdiensten.

Dit belooft dus opnieuw een aantrekkelijke lezing te worden, geïllustreerd met beeldmateriaal. Na de lezing is er in de pastorie gelegenheid tot nakaarten op een receptie aangeboden door de kerkfabriek.

Toegangsprijs : €4 (niet-leden : €6)