

## Beter dan op tv

Zet je de tv aan, dan krijg je dagelijks een batterij van dezelfde BV's opgediend. In elk praatprogramma of elke show of quiz duiken ze op. Ze zijn rad van tong, hebben een smakelijke lach, zijn goed voor een grappige quote of kunnen de uitgeschreven moppen naturel brengen. Eén geslaagde verschijning op het scherm is goed om in het kringetje te worden opgenomen. Een bekende politicus gaf zijn carrière zelfs een beslissende duw in 'De Slimste Mens'.

En toch laten de slimme tv-makers nog veel talenten door de mazen van het net glijpen. Iedereen kent er wel op het werk, in de vereniging, de sportclub of het stamcafé: types met wie het altijd lachen is.

We denken persoonlijk aan de ondertussen overleden Herentalse fotograaf John Van Leemput, aan wie een lucratieve carrière op tv ontsnapte. Als kroegbaas entertainde hij generaties tooghangers met zijn grappen, quasi onuitputtelijke oneliners en puntige replieken. John was de man met z'n hoogtevrees, die het al kreeg als hij in een soepbord zag. Of die zo klein woonde dat, als hij van gedacht wilde veranderen, buiten moest gaan staan. Of die, gealarmeerd door geheugenverlies, zijn dokter vertelde dat hij niks meer kon onthouden. Waarop die vroeg 'heb je dat al lang?'. En John antwoordde 'wat?' Viel er weer as van zijn onafscheidelijke sigarettenpeukje op zijn broek en maakte die een gaatje, dan riep hij zich uit tot de trendsetter van de gescheurde jeans. En zo kun je nog honderden uitspraken oprakelen.

Maar misschien is het ook maar goed dat niet elke boeiende en authentieke persoonlijkheid door de tv wordt opgevist. Wat gaat er uiteindelijk boven een échte ontmoeting in een clubhuis, of een dorpscafé, waar een lach nog spontaan is en niet geregisseerd door een publieksopwarmer in een blinkende tv-studio? Waar de ronkende gezelligheid de humor nog versterkt. Laat ze maar tussen ons blijven, de échte mannen en vrouwen van de lach!