

Viering Jeannine 25 jaar bestuurslid DF

In september van het jaar 90 van de vorige eeuw vervoegde, als gevolg van een geslaagde verjongingsactie, een jonge dame het bestuur van het Davidsfonds.

Destijds bestond het bestuur uit louter mannelijke leden waarvan de meesten ondertussen reeds het tijdelijke voor het eeuwige hebben geruild : E.H. Gysels, E.H. Bervoets, Eugene Daneels, Jos Bockx, voorzitter Renaat Wouters, penningmeester Hugo Van Cauwenberghe, ondervoorzitter Jan Goris en een jongere snaak als secretaris, ikzelf. De komst van een pronte dame maakte uiteraard ophef.

Een van de eerste taken die Jeannine op zich nam was het zorgen voor het schenken van jenever voor het evenement Kerstmis rond de kribbe. Zij deed dat verschillende jaren. Toen reeds werd de basis gelegd voor het geestrijke onthaal bij de beiaardconcerten.

Algauw ontpopte Jeannine zich tot een verdienstelijk bestuurslid: stipt aanwezig op de vergaderingen, bron van nieuwe ideeën en voorstellen, zeer actief en supersnel in de ledenwerving en –vernieuwing. Haar eerste wapenfeit was de organisatie in 1992 van een uitstap naar Mechelen met bezoek aan de Koninklijke Manufacturen.

Kreeg zij af en toe gezelschap van andere dames dan bleek zij toch de enige te zijn die voldoende stamina had om het vol te houden. Zij bleef de enige vertegenwoordiger van de andere kunne tot in 2008 Liliane haar gezelschap kwam houden.

Haar diplomatiek talent maakte dat zij werd ingezet voor de externe relaties: met de muziekacademie, met de Jaycees, met Markant, met de stad, met de oud scouts, met de Herentalse scholen en vele andere.

Vermits zij als advocate ook goed ter tale is trad zij ook dikwijls op als voorvoerder van het Davidsfonds bij grotere evenementen zoals de prijsuitreikingen van de Junior Journalistwedstrijden, de huldiging van onze vele laureaten van deze wedstrijd en Vlaanderen zingt Kerst.

Jeannine werkte zich op als een onmisbaar bestuurslid en het was dan ook logisch dat zij, toen ik in 2004 het voorzitterschap op mij nam, zij het secretariaat overnam. Nooit heeft een voorzitter een stiptere, meer degelijke en attente secretaresse gehad als ik.

De activiteiten waarbij Jeannine contacten legde, organiseerde en afrondde zijn te talrijk om op te noemen maar een evenement springt hier zeker naar voor : het beiaardconcert.

Sinds 2002 organiseert zij jaarlijks, daarbij logistiek gesteund door echtgenoot Jan, voor onze afdeling de beiaardconcerten in haar gezellige historische tuin. Tweemaal moesten wij het concert annuleren wegens slecht weer, in 2007 en 2011, zodat dit nu de dertiende keer is dat wij van haar gastvrijheid kunnen genieten. Met de tijd is dit concert, dat oorspronkelijk vooral een muzikaal karakter had, uitgegroeid tot een afsluitend en hoogstaand feest van onze vereniging. Vooral als de weergoden ons gunstig gezind zijn wordt tot in de late uurtjes genoten.

Beste Jeannine, als dank voor jouw jarenlange trouwe inzet willen we je huldigen met een klein aandenken en een geschenk waarbij we ook Jan niet vergeten.

Wij hopen dat je nog lang actief mag zijn in het bestuur en wensen je ad multos annos.