

**Lezing**

**Mirakels in Herentals**  
**Wondere feiten in de zeventiende eeuw**  
Dr. Jan –M Goris stadsarchivaris

**Lakenhal 20u00**

**Inkom : € 4 (leden € 3)**

Beste vrienden,

Het Davidsfonds wil van de Nacht van de Geschiedenis een jaarlijks weerkerend gebeuren maken dat extra in de verf zet dat Geschiedenis voor de vereniging een prioritair werkdomein is. Men lijkt er aardig in te lukken want voor de tweede Nacht van de Geschiedenis worden in het Vlaamse land meer dan 200 gebeurtenissen georganiseerd. Nieuw dit jaar is het vertonen van historische films in samenwerking met Kinopolis. U las er alles van in het maart 2004 nummer van Omtrent.

In Herentals hebben wij bestuurslid dr. **J. Goris** opnieuw uitgenodigd om een aspect van ons verleden te belichten.

Hij zal het hebben een periode waarin wonderbaarlijke genezingen ophef maakten, Herentals door Sint Waldetrudis miraculeus beschermd werd tegen oorlogsellende en andere verhalen waarvan tot op heden nog sporen zijn terug te vinden ondermeer in de zandkapellen van Herentals en Noorderwijk.

Mirakelverhalen uit de zeventiende eeuw zijn niet typisch voor Herentals. Wonderen, mirakels en bedevaarten waren onlosmakelijk verbonden met het leven van de zeventiende-eeuwse mens. Eigenlijk stond de officiële kerk nogal sceptisch ten opzichte van deze wonderverhalen en onderzocht vele ervan op bijna wetenschappelijke wijze.

De Nederlands schrijvende Amerikaanse historicus Craig Harline publiceerde in 2003 het boek “*De wonderen van Jezus-Eik. Mirakelverhalen uit de zeventiende eeuw*” en bracht zo het thema in de actualiteit. Dr. J. Goris breidt er een Herentals luik aan.

Dit evenement wordt ingericht in samenwerking met de Herentalse Geschiedkundige Kring.

Wij hopen U op deze tweede Nacht van de Geschiedenis te kunnen verwelkomen.

Andere evenementen in de buurt tijdens de Nacht van de Geschiedenis : (telkens om 20u00)

- Vorselaar : “Het lager onderwijs voor meisjes in de Kempen” Klooster van de zusters van Vorselaar.
- Turnhout : “Den oorlog verklaard” : Rondleiding in de tentoonstelling in Taxandria museum.
- Lier: Lierse kant : “kant” of borduurwerk op tule ? Colibrantzaal, Deensestraat 6 Lier