

“ De heilige Elisabeth van Thüringen “

Voordracht door pater **R. Van Wassenhove**

Dinsdag 14 oktober 2003

Zolderzaal oud gasthuis Nederrij

Deze voordracht wordt ingericht in samenwerking met de werkgroep van het Algemene Ziekenhuis St. Elisabeth, naar aanleiding van de feestelijkheden rond het 750-jarig bestaan van het gasthuis te Herentals.

Elisabeth wordt geboren in 1207 als dochter van koning Andreas van Hongarije. Zij huwt in 1221 met Ludwig van Thüringen.. Zij bekommert zich om de noodlijdende mensen en bezoekt de armen.

Ludwig sterft tijdens de vijfde kruistocht en Elisabeth wordt door haar zwager verdreven, waarbij als reden wordt opgegeven dat zij staatsgelden zou verkwisten voor aalmoezen. Elisabeth wil heel arm zijn, gaat van deur tot deur bedelen en doet afstand van al haar rijkdom. Met haar geld sticht zij in 1229 te Marburg een ziekenhuis, noemt het naar Franciscus en werkt daar zelf als verpleegster tot haar dood op 24-jarige leeftijd.

Zij is de patrones van Hongarije, naastenliefde, zieken, vervolgd, bedelaars, weduwen, wezen, kantklossers, bakkers, noodlijdenden, van de derde orde van Sint Franciscus en uiteraard ook van het ziekenhuis in Herentals.

Pater Raymond Van Wassenhove is dominicaan en werkt aan een boek over de heilige. Hij is actief in de jeugdwerking, ondermeer als bondsproost in de KSA en betrokken bij de bescherming van ons erfgoed als lid van de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg.

Hij woont op het groot begijnhof Sint Elisabeth in Sint Amandsberg bij Gent, een van de redenen van zijn belangstelling voor deze figuur.

Pater Van Wassenhove zal in zijn voordracht de aansprekende, rebelse levenswijze en boeiende persoonlijkheid van deze heilige voor ons ontvouwen.