

†

Dankbare herinnering aan

De Heer

Renaat WOUTERS

echtgenoot van Mevrouw
Griet CAMBRÉ

Voorzitter Davidsfonds Herentals
Lid Cultuurraad Herentals
Lid Sint-Janskoor Herentals
Lid Kring van Gepensioneerden K.B.C.
Lid zangkoor Amica Musica K.B.C. Antwerpen
Lid van Ziekenzorg
Actief lid werkgroep Zuster Rumolda

Geboren te Herenthout op 16 mei 1929 en thuis
in familiekring overleden te Herentals op 21 december 2003,
voorzien van de H. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

De familie dankt u voor uw gebed en medeleven.



Mijn schilt ende betrouwen zijt Ghij, o God, mijn Heer !

*De kern van alle dingen
is stil en eindeloos
Alleen de dingen zingen
ons lied is kort en broos*

*En donker zingt mijn bloed
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stille tegemoet.*

(F. Timmermans)

*Nu staan wij hier met lege handen
maar boordevol het hart van dankbaarheid
Wij buigen 't hoofd, ons ogen branden
en hopen toch : gij ziet Gods heerlijkheid.
Griet*

*Vake, vava, we houden van u.
Dank voor de rijkdom van uw vruchtbaar leven.*

Herentals, 27 december 2003.