

Begr.-Fun. Marcel Daneels b.v.b.a. - Tel. 014 23 10 67



AANDENKEN AAN

DE HEER

**Eugeen DANEELS**

Echtgenoot van Mevrouw  
Maria STAPPAERTS

Geboren te Turnhout op 24 juni 1918  
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Herentals op 14 augustus 2004,  
gesterkt door het Sacrament  
van de Zieken.

*Oud-Strijder 1940 - 1945  
Lid van de N.S.B.*

*Erelid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia te Herentals  
Lid van de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden.*



Licht van berusting

Als plots sterke liefde in rouw overslaat,  
Als ogen nooit drogen, als er niets meer bestaat,  
Dan blijkt doorheen je tranen, heel eventjes maar,  
Een lichtje te glanzen, ver verwijderd, maar klaar.

Refr.: Grijp naar dat licht en laat het niet doven,  
Licht van geloof, door het doopsel gebracht,  
Licht op een weerzien voor eeuwig hierboven,  
Licht van berusting in Gods onpeilbare macht.

En ben je versuft door de puinhoop gegaan,  
Na uren die duren toch weer opgestaan,  
Geloof zal je steun zijn en maakt je weer blij,  
Want eeuwigheid voel je, als een godslamp nabij.

*Tekst en muziek : Eugeen Daneels*

De familie dankt U voor uw blijken  
van deelneming.