

Echte vriendschap voor altijd!

Er was eens een meisje. Haar naam was Nima. Ze had een koppeltje cavia's. Op een dag zag Nima dat er een nest kleine cavia's bij was gekomen. Ze was zo blij dat ze alles bij elkaar wilde. Haar mama kwam snel kijken. Ze dacht dat er iets ergs gebeurd was. Maar toen zag ze de kleine cavia's liggen. De cavia's waren zo schattig. Toen Nima de kleinste pakte, voelde ze hoe zacht de kleine cavia was. Nima pakte de cavia elke dag. Ze werden dikke vrienden. Dus dieren en mensen kunnen ook vrienden worden.

Nima gaf de cavia wortels. Dat was zijn lievelingseten. Hij vond het zelf ook heel leuk om gepakt te worden. Nima kocht een hekje voor haar cavia, zodat de cavia ook samen met haar binnen kon spelen. Nima kocht zelfs voor zijn verjaardag pakjes: knabbel hapjes, appeltjes, tunnels en borsteltjes voor zijn vacht te kammen. Ze waren dolgelukkig samen.

Maar op een dag zag Nima dat het caviaatje het niet gehaald had. Hij lag dood in het huisje waar hij altijd onder zat. Nima was doodongelukkig. Ze hilde heel de nacht. Ze zocht een plekje in haar hart voor de cavia. Het was echte vriendschap.

Nima Schellens 5A