

# Hoelang?

België, alledaags leven

Els speelt met haar konijntje snuffie in de tuin, tot mama haar zegt dat ze naar school moet vertrekken. Ze komt met tegenzin overeind en zet snuffie terug in zijn hok. Onderweg vertelt ze de hele tijd over snuffie, ook op school vertelt ze tegen al haar vriendinnetjes hoe geweldig haar konijntje wel niet is. Tijdens de les let ze helemaal niet op, ze droomt de hele tijd weg. En het enige waar ze aan denkt is snuffie, ze denkt aan wat ze allemaal met hem gaat doen en... de bel gaat en ze spurt direct naar buiten. Als ze mama ziet staan loopt Els zo hard ze kan naar haar toe. Onderweg naar huis doet mama wat ongemakkelijk. Els merkt het direct op, ze vraagt meermaals of er iets is maar het antwoord is steeds nee. Als ze thuiskomen trekt Els een sprint naar het konijnenhok, ze valt op de grond en begint te huilen. Het was vreselijk hoe ze snuffie daar op zijn zij zag liggen. "Snuffie is dood!?", snikte ze. Mama komt gehurkt naast Els zitten en zegt: "je kan er niets aan doen hij is gewoon gestorven door de vervuiling van auto's en fabrieken/' Maar eigenlijk maakt mama zich wel wat zorgen, want hoelang gaat dit nog duren?"

Syrië, oorlogsgebied

"Het is nu al zolang oorlog, houd het dan nooit op!", schreeuwt Ismael. "Ik heb verdorie een zus en een broer verloren! "Wat als ik jullie nu ook nog verlies, wat dan?" schreeuwt hij tegen zijn ouders. "Rustig, rustig", zei zijn vader. "Je moeder en ik hebben besloten te vluchten. Het heeft geen zin meer hier te blijven, we hebben hier toch niets." Net op dat moment vallen een paar soldaten hun schuilplaats binnen. Ze zijn midden in een gevecht Het is vreselijk de ene soldaat te zien sterven terwijl de andere vecht voor zijn leven. Plots horen Ismael en zijn vader een verschrikkelijke kreet. Daar ligt de moeder van Ismael, dood en haar hele gezicht onder bloed. Ismael begint meteen te huilen en zijn vader maakt zich zorgen, want hoelang zou dit nog duren?  
Atlantische Oceaan, zeeleven

John, de kapitein van het schip schreeuwt dat iedereen het schip moet verlaten. De boot is tegen een ijsschots gevaren en is nu aan het zinken. Iedereen spurt naar de reddingsboten. Eenmaal op de reddingsboten zien ze in het water een gigantische olievlek. Overal olie en dieren die

erin blijven vastzitten. Ze maken zich snel uit de voeten voor ze zelf vastzitten, gelukkig waren ze niet zo ver verwijderd van Antarctica. Daar kunnen ze aan wal gaan en door het reddingsteam opgehaald worden. Op Antarctica aangekomen staan ze te wachten op het reddingsteam. Kapitein John kijkt omhoog en ziet daar een vogel die nauwelijks kan vliegen, de vogel valt recht voor z'n neus. Het was verschrikkelijk hoe hij daar ligt vol olie en daar is hij mee schuldig aan. Bij die gedachte maakt hij zich wat zorgen, want hoelang zou dit nog duren?

België, nieuwe levensstijl

Felix weigert in de auto te stappen, dat is beter voor het milieu zegt hij. "Dat heb ik gisteren op de TV gezien", verklaar (fchet zesjarig jongetje. "Ik ga te voet!", roept hij. Onderweg ziet hij zijn maatje Jasper een papiertje op de grond gooien, Felix rent naar hem toe en zegt hem dat hij het papiertje in de vuilbak moet gooien. Hij: legt uit waarom en zijn vriendje is helemaal mee. Na schooltijd komt Jasper mee naar Felix z'n huis om een manier te bedenken hoe zij hun steentje kunnen bijdragen. Maar onderweg naar huis zien ze hun vriendin Emma, zij draagt altijd dure kleren die gemaakt worden *door* kinderen die geen rechten hebben. Ze lopen ernaartoe en leggen alles uit, Emma is een beetje geschokt. Ze wilt hen meteen helpen. De jongens vinden het fantastisch, hoelang zou het nog duren voor ze iedereen overtuigd hebben... hoelang?

Kosh Burchstraat, ILATc Mil Obbels

Raapbreukstraat 53 Herentals