



Het Kempenland

Wat zijt gij schoon, o Kempenland, met uwe vlakke heiden.
Met uwe dreven, bosch en zand, met uwe groene weiden !
O land, waar ik geboren ben,
Gij zijt het schoonste dat ik ken.

Uw torens prijken over 't veld, zoo lachend ons in de oogen.
Waar gij den werkman hoop voorspelt, en troostend wijst ten hoogen.
Gij schenkt uw kindren kracht en moed,
en maakt hun d'arbeid licht en zoet.

Eenvoudig zijn de zeden van, uw steeds oprechte zonen.
Geen heerschzucht of geen gouddorst kan, in echte Kempenaars wonen
Wie naar dees beiden tracht en haakt,
Is door de bastaardij geraakt.

Uwe echte kindren blijven trouw, aan deugd en taal en zeden ;
Daarom is uwe lucht zoo blauw, en leeft men hier tevreden.
Ja, daarom blijft uw vroom geslacht,
begaafd met wijsheid, moed en kracht.

O God, die in den Hemel troont, wil steeds ons streek bewaken
Ons streek waar deugd en braafheid woont, laat nooit 't verderf haar raken.
Bewaar , o Heer, haar zeden vrij
Van ongelooft en basterij.

DE KEMPEN

Tekst: J. Dumoulin
Muziek: E. Hullebroeck

Voor zijn muziek methode "De notenleer doorheen het lied" schreef toondichter Emiel Hullebroeck (1878 - 1965) in 1910 een eenvoudig maar zeer melodieus tweestemmig lied.

Meerhout 1822

Vincent J. Dumoulin

Herentals 1875

Vincent Jozef Dumoulin werd geboren in Meerhout op 19 juli 1822.

In 1863 sticht hij "Het Kempenland". Oorspronkelijk wordt dit weekblad te Meerhout uitgegeven en draagt het de naam "De Meerhoutenaar".

Op 1 november 1864 brengt Dumoulin de redactie van het blad over naar Herentals en doopt het om.

Begin 1865 vestigt hij zich op de Grote Markt te Herentals.

Het devies van Vincent Jozef Dumoulin luidt : "Voor godsdienst, moedertaal en vaderland". Van in den beginne is "Het Kempenland" zeer strijdend katholiek en bijna even strijdend Vlaams.

De Norbertijner kanunnik Servaas Daems (Noorderwijk 1838 - Tongerlo 1903) is de voornaamste medewerker van V.J. Dumoulin.

Hij overlijdt te Herentals op 10 februari 1875 na een pijnlijke ziekte.



Jubelviëring
"HET KEMPENLAND
Honderd Jaar",
PROGRAMMA

Zaterdag 28 september: in de Augustijnenzaal:
19 uur: FEESTZITTING met gedenkredespraak door Lic. FRANS VERBEET (Frank Van Herentals), ingericht door Het Kempenland-Genootschap.
20 uur: GEZELIG SAMENZIJN in familie afzet van de Kempenlandgenooten en -werknemers, met receptie aangeboden door de uitgever.

Zondag 29 september:
10 uur: FEESTLIEK RIJDELING in Ste. Waldevorshof met gedenkredespraak, opgesteld door Lic. Ste. Waldevorshof en het Ste. Ceciliaanse van het College s.v. E.H. Schoon.
11 uur: ONTVANGST door het Genootschap van de uitgever en de redactie van 'Het Kempenland' op het Stadhuis.
13.00 u.: START van de Reize "Grote Prijs Het Kempenland" (zie folder in de bijl.)

Dinsdag 1 oktober: in de Augustijnenzaal:
19.30 u.: GESPREK met de h. Jozef Herentals, redacteur van "De Stem" te Herentals, over "Omvang van de Kempenland in de Kempen".
Vrijt spreken.

Donderdag 3 oktober: in de Augustijnenzaal:
19.30 u.: GESPREKSAVOND voor de jeugd onder leiding van Lic. E.H. Schoon, over "Het Kempenland".
Vrijt spreken.

Vrijdag 4 oktober: in de Augustijnenzaal:
20 uur: GESPREKSAVOND voor middelstanders handlaars en medewerkers, onder de leiding van de h. Jozef Herentals, over "Het Kempenland".
Vrijt spreken.

1867 "Wat zijt gij schoon, O Kempenland" gedicht

Bij het publiceren van de tekst in "Het Kempenland" op 16 maart 1867 was het gedicht reeds op muziek gezet door Jan Hendrik Müller (afkomstig uit Duitsland), directeur van de "Harmonie" van Geel.

Het muziekstuk werd uitgegeven bij Gevaert te Gent. Het lied werd wellicht voor het eerst in het openbaar uitgevoerd te Herentals op 17 februari 1868 door de plaatselijke harmonie Sint Caecilia.

De huidig gekende muzikale versie is echter deze van Emiel Hullebroeck.

Het Kempenland.

Na het overlijden van de stichter zet zijn oudste zoon Fernandus als hoofdredacteur en drukker-uitgever het werk voort. Het Kempenland blijft in het bezit van de familie Dumoulin tot eind 1889 (27 jaargangen).

Op 31 december 1889 wordt het verkocht aan Laurentius Bongaerts, gewezen medewerker van de stichter. De drukkerij en boekhandel worden in 1890 overgebracht naar de Rechtstraat (nu Fraikinstraat). Zij blijven daar gevestigd tot april 1968.

In 1968 wordt de drukkerij overgebracht naar de Greesstraat. Het Kempenland blijft als betalend weekblad verschijnen tot 1964, daarna wordt het een publiciteitsblad in verschillende edities.